

ROBIN DE RUITER

DE 13 SATANISCHE BLOEDLIJNEN
Wegbereiders van de antichrist

ISBN: 90-801623-4-5

Prijs 22,00 EURO

Paperback: 318 paginas

Robin de Ruiter is een internationaal bekend onderzoeksjournalist. Zijn werk is in meer dan veertig landen uitgegeven. In Spanje studeerde hij theologie, Spaans, en geschiedenis. Zijn carrière begon de hij als freelance schrijver voor Spaanstalige tijdschriften.

Voor zijn boek 'George W. Bush en de mythe van al-Qaeda' ontving hij de 'Frontier Award 2005'.



Mayra Publications
www.mayrapublications.nl

Satan heeft een immense organisatie opgebouwd, waarin de mensheid met succes voorbereid wordt op de in de Bijbel voorspelde heerschappij van de antichrist. Dit internationaal bekroonde boek is een van de meest spraakmakende publicaties over de antichrist en zijn duivelse organisatie, zijn doelen, zijn werkwijze en zijn herkomst.

Bestsellers veroveren de wereld en leiden ons op een dwaalspoor naar een bloedlijn die ons regelrecht naar de Antichrist voert. Robin de Ruiter ontmaskert nauwkeurig deze occulte bloedlijn welke teruggaat tot de tijd van de Merovingers, het Romeinse Rijk, de Sicambriërs, de Grieken en de stam Dan. Vanaf de stamvader van de stam 'Dan' uit het Oude Testament tot aan de huidige politieke wereldleiders, ontsluit Robin de Ruiter de alomtegenwoordige macht van een kleine elite: de wegbereiders van de antichrist.

Robin de Ruiter vergt veel van zijn lezers. De (h)erkenning van de feiten in dit boek zal niemand ooit vergeten. Gelukkig bestaat er een oplossing ...

Ook verkrijgbaar in het Duits, Turks, Portugees, Spaans, Tsjechisch en Frans.
Deze internationale uitgaven zijn verkrijgbaar bij uitgeverij Mayra Publications.

NU VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKHANDEL

Distributie Johannes Multimedia